

Den første kærlighed

Trad. fynsk folkeviser
Arr.: Erik Sommer

Gm C7 F F C

Sopran
La la la_____ la la la la la la la la la

Alt
La la la_____ la la la la la la la la la

Tenor
1. Jeg så i ø - ster, jeg så i ve - ster, jeg så i søn - der, og jeg så i
2. ej til min kær - estkom - me, hver - ken rid - den - des, ej hel - ler
3. op mi - ne sejl så hvi - de og dra - ger bort__ til et frem - med

Bas
1. Jeg så i ø - ster, jeg så i ve - ster, jeg så i søn - der, og jeg så i
2. ej til min kær - estkom - me, hver - ken ri - den - des, ej hel - ler
3. op mi - ne sejl så hvi - de og dra - ger bort__ til et frem - med

6 F Bb C7 F

S.
la O_____ Den før - ste

A.
la O_____ Den før - ste

T.
nord. Jeg så så man - ge køn - ne pi - ger dan - se, men O_____ Den før - ste
gå, så vil jeg bi - e, til det bli - ver som mer, så
land. Ved stran - den stod hun da en dej - lig pi - ge, mens

B.
nord. Jeg så så man - ge køn - ne pi - ger dan - se, men al - drig så jeg den, jeg så i fjor. Den før - ste
gå, så vil jeg bi - e, til det bli - ver som - mer, så vil jeg sejl - le o - ver bøl - gen blå.
land. Ved stran - den stod hun da en dej - lig pi - ge, mens tå - re - ne__ de på kin - den randt.

11

F Dm Gm C⁷ 1.2.3.4.5. F 6. F

S. kær-lig-hed er dog den bed-ste, ret al-drig jeg for-glem-mer dig, min ven. ven.

A. kær-lig-hed er dog den bed - ste, ret al-drig jeg for-glem-mer dig, min ven. ven.

T. kær-lig-hed er dog den bed-ste, ret al-drig jeg for-glem-mer dig, min ven. 2. Og kan jeg ven.
3. Jeg hej-ser

B. kær-lig-hed er dog den bed-ste, ret al-drig jeg for-glem-mer dig, min ven. 2. Og kan jeg ven.
3. Jeg hej-ser

1. Jeg så i øster, jeg så i vester,
jeg så i sønder, og jeg så i nord.
Jeg så så mange kønne piger danse,
men aldrig så jeg den, jeg så i fjor.
*Den første kærlighed er dog den bedste,
ret aldrig jeg forglemmer dig, min ven.*

2. Og kan jeg ej til min kærest komme,
hverken ridendes ej heller gå,
så vil jeg bie, til det bliver sommer,
så vil jeg sejle over bølgen blå.
Den første kærlighed....

3. Jeg hejser op mine sejl så hvide
og drager bort til et fremmed land.
Ved stranden stod hun da en dejlig pige,
mens tårene de på kinden randt.
Den første kærlighed.....

4. Du er så dejlig, jeg synes om dig,
du ligner ret, som du var min ven,
og vidste jeg, at du ville ha mig,
så kom jeg til dig hveranden dag.
Den første kærlighed.....

5. Jeg har forsvoret at drikke brændevin,
jeg har forsvoret at spille kort,
for jeg har friet til en Alsingsk pige,
det er det bed -ste, som jeg har gjort.
Den første kærlighed.....

6. Jeg har et æble udi min lomme,
det gemmer jeg til min bedste ven,
og hvis ej vennen til mig vil komme,
så spiser jeg skam mit æble selv.
*Den første kærlighed er dog den bedste,
ret aldrig jeg forglemmer dig min ven.*